

Dekenaar Nieuws

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com



Heiligdomsvaart
Maastricht

12 t/m 22 juni 2025

Achtereftigste jaargang, nummer 3, Kerstnummer 2024: "De brug van oud naar nieuw"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht-Meerssen

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail.
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te
ontvangen kan dit kenbaar maken door een
mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols
Secretaris: Hans Darding
Penningmeester: Joep Ottenheym
Leden:
P. Geelen, R. Schoufs, W. Wolters

Bank ING:
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht

Website:

www.rkmaastricht.nl
U vindt hier alle parochies van
Maastricht-Meerssen en alle andere
informatie.

Zie ook onze Facebook:
[Dekenaar Maastricht](https://www.facebook.com/DekenaarMaastricht)



In de Heilige Nacht,
kwetsbaar en zacht,
bouwde God
een brug tussen Hem
en ons...en terug.
Wees een bruggenbouwer,
zoals Hij,
met Christus voor altijd
aan je zij.



In de Heilige Nacht... .

Voor u ligt de nieuwe editie van het Dekenale Nieuws; een frisse en veelbelovende uitgave in een donkere, maar hoopvolle tijd. We staan immers op de drempel van een nieuw Heilig Jaar 2025 met als thema; PELGRIMS VAN DE HOOP. Een jaar met bijzondere genade voor wie naar Rome reist maar ook voor wie dichtbij blijft. Want ook in Nederland is van alles te doen in dit heilige jaar. In alle bisdommen zijn er minipelgrimages mogelijk. Het is bovendien het jaar waarin de 56^{ste} Heiligdomsvaart gehouden wordt. Maastricht maakt zich op om zo'n 200.000 pelgrims te ontvangen. In alle parochies van ons grote dekenaat wordt hard gewerkt om pelgrims niet alleen te ontvangen maar ook om zelf oprechte pelgrims van hoop in deze tijd te zijn; als gelovige, als vrijwilliger, als katechist of als priester. Allen zijn wij pelgrims op weg door het leven, steeds weer van oud naar nieuw. Wij worden aangespoord om bruggen te bouwen. God zelf deed het ons voor door de menswording van Zijn Zoon. Zo staat het ook te lezen op de devotielichtjes in de basiliek van Sint Servaas:

*In de Heilige Nacht, kwetsbaar en zacht,
bouwde God een brug, tussen Hem en ons... en terug.
Wees een bruggenbouwer zoals Hij,
met Christus voor altijd aan je zij.*

Mede namens de redactie van Dekenaar Nieuws wens ik u een zalig Kerstfeest met veel devotie en inspiratie bij het lezen van deze nieuwe editie van Dekenaar Nieuws met mooie getuigenissen van pelgrims van de hoop.

Deken John Dautzenberg



Om het bisdom Roermond beter te leren kennen, gaat bisschop Ron van den Hout een kennismakingsronde langs alle dekenaten maken.

Maastricht 2 dec. en Meerssen 3 dec.

Op één van de twee dagen wil de bisschop graag kennismaken met de kerkelijke/parochiële situatie in het betreffende dekenaat.

De tweede dag wil hij zich laten informeren over de sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de betreffende regio.



MISTIJDEN zie pagina 22 en 23

MIJN EERSTE HEILIGE MIS IN MADAGASKAR: EEN VIERING VAN DANKBAARHEID EN VREUGDE



Op 25 mei 2024 werd ik in de Kathedraal van Roermond door onze hulpbisschop, monseigneur Everard de Jong, tot priester gewijd. Het was een uniek en bijzonder moment in mijn leven. De wijding zelf, het moment waarop de handen van de bisschop op mijn hoofd werden gelegd, voelde als een krachtige kracht van genade. Dit sacrament markeert het begin van mijn leven als dienaar van God en Zijn volk. Het was een dag die ik altijd zal koesteren, een dag vol dankbaarheid en vreugde, waarin ik volledig mijn roeping om priester te zijn kon omarmen. Op zondag 7 juli 2024 mocht ik een van de meest bijzondere momenten in mijn leven beleven: mijn eerste Heilige Mis als priester, in mijn geboortedorp in Madagaskar. Het was een dag die me altijd zal bijblijven, niet alleen

vanwege het belang van de gelegenheid, maar ook vanwege de diepgaande dankbaarheid en vreugde die ik mocht ervaren. Terugkeren naar de plek waar ik geboren ben, om mijn eerste mis te vieren omringd door mensen die mij sinds mijn jeugd hebben gekend, was onbeschrijfelijk voor mij. De kerk was helemaal vol. Ik zag de gezichten van familie, vrienden en parochianen die ik mijn hele leven heb gekend. De warme omhelzing van de gemeenschap gaf me een gevoel van verbondenheid en dankbaarheid. De volheid van de kerk weerspiegelde de diepe band die ik met deze mensen heb. Een week later volgde een andere vreugdevolle gebeurtenis. In één viering mocht ik 13 huwelijken inzegenen en 11

kinderen dopen. Het was een unieke en levendige viering, waarin het leven en de liefde centraal stonden. Het was een eer om deze momenten te mogen begeleiden. De Heilige Mis duurt bijna drie uur, maar ik voelde geen vermoeidheid alleen vreugde en voldoening. Het was een zegen om deze sacramenten te kunnen toedienen en getuige te zijn van de vreugde van de gezinnen.

Mijn eerste Heilige Mis met mijn gemeenschap aldaar van de Neocatechumenale Weg was ook een bijzonder en ontroerend moment. Het was in deze gemeenschap dat ik de diepe liefde van God heb mogen ervaren en waar mijn roeping tot het priesterschap werd gesterkt. De vreugde en de aanwezigheid van God waren tastbaar en tijdens deze eerste mis voelde ik een intense verbondenheid met mijn broeders en zusters, die elkaar beminnen, bidden en vergeven. De Neocatechumenale Weg heeft mij geholpen om mijn geloof te verdiepen en de stem van God in mijn leven te herkennen.

Het priesterschap is een roeping van dienstbaarheid en toewijding aan God en de gemeenschap. Dat ik deze sacramenten kon vieren in mijn geboortedorp, maakte het nog specialer.

De dagen van mijn eerste mis en de daaropvolgende sacramenten zullen altijd in mijn herinnering blijven. Het zijn momenten waarin ik Gods zegen duidelijk heb ervaren en die mijn priesterlijk leven verder zullen helpen en inspireren. Met een hart vol dankbaarheid kijk ik uit naar de vele zegeningen die nog komen, altijd vertrouwend op Gods leiding, genade en liefde.

Kapelaan Jean Leonard

Wie ben ik: de toekomstige kapelaan van de parochies Sint Servaas, Sint Matthias en Sint Hubertus?



Mijn naam is Ignatious Julian, 30 jaar oud, afkomstig uit Kerala in zuiden van India, geboren en getogen in een klein gezin: vader, moeder en met drie kinderen, van een zusje en een broertje, ik ben de oudste in de rij.

Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het Priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen.

Ik ben in een christelijke familie geboren, dus thuis kreeg ik een goede en sterke katholieke basis. Toen ik kind was ging ik iedere dag tesamen met mijn ouders naar kerk en iedere avond kwamen wij samen om de rozenkrans te bidden. Zo priester worden is iets waar ik als kind al over dacht. Na mijn eerste communie werd ik misdienaar en ging altijd graag naar de kerk. Het leven van de priesters en religieuze zusters uit mijn

parochie en de pastoors hebben mij beïnvloed. Hun manier van leven liet zien wie Jezus was voor mensen en hoeveel liefde Hij heeft gehad voor de mensen. Hun heilige leven met Jezus raakte mij en bracht mij dicht bij Jezus. Na mijn basisschool ben ik mijn seminarie leven begonnen. Ik zat al negen jaar op het seminarie in India. Toen ik klaar was met mijn filosofie studie en een jaar stage in ons klein seminarie had gelopen vroeg onze kleinseminarie rector mij om voor een bepaalde periode naar Nederland te gaan om theologie te studeren en daarna als priester hier te dienen. Ik heb 'Ja' gezegd en Ik zou graag in een parochie dienen, waar ik Gods liefde met vele anderen kan delen. Dat is mijn speciale roeping.

Dit is mijn 7e jaar hier in Nederland. Ik ben nu klaar met mijn priesteropleiding op Rolduc. Deo volente, werd ik samen met kapelaan Sanchon Alfred, die in Heythuysen werkt, op 30 juli 2024 in India tot diaken gewijd door handoplegging en gebed van Mgr. Christudas Rajappan, hulpbisschop van het Latijnse aartsbisdom Trivandrum. Nu ben ik benoemd tot kapelaan van de parochies Sint Servaas, Sint Matthias en Sint Hubertus in Maastricht. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd nog meer te leren, te groeien en te dienen binnen deze parochies, met Gods hulp en jullie steun. Ik hoop dat ik mijn missie in Nederland goed kan vervullen en ik hoop dat er meer jonge mensen tot deze roeping komen. Graag wil ik ook u vragen om voor mij te bidden in de periode van mijn voorbereiding op de priesterwijding. Met gebed en zegen,

Kapelaan Ignatious



Ik werd samen met kapelaan Sanchon Alfred, die in Heythuysen werkt, op 30 juli 2024 in India tot diaken gewijd door hand-oplegging en gebed van Mgr. Christudas Rajappan, Hulpbisschop van het Latijnse aartsbisdom Trivandrum.



Alex Jaminon, Pastoor Frans Delahaye en Deken John Dautzenberg.



Einde van het werkjaar werd afgesloten in de OLVrouwekerk met een gezellig samenzijn.



Harde werkers in de Sint Matthiaskerk.

KERKEN DIE IN MAASTRICHT EN MEERSSEN IN GEBRUIK ZIJN

Beoogde federatie centrum (van cluster 1 & 2)

Cluster 1:

- H. Servatius (Centrum met kerkgebouw)
- H. Matthias (Centrum met kerkgebouw)
- H. Martinus (Wyck met kerkgebouw)

Parochiefederatie (van cluster 2)

- OLV ten Hemelopneming (Centrum met kerkgebouw)
- H. Petrus en Allerheiligste Verlosser (Sint Pieter beneden met kerkgebouw)
- H. Petrus (Sint Pieter boven met kerkgebouw)

Federatie inoprichting (van cluster 3)

- H. Theresia (Biesland, kerkgebouw in gebruik door philharmonie zuidnederland)
- H. Jozef (Belfort, kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- H. Anna (Brusselsepoort met kerkgebouw)

Parochiefederatie Johannes-Paulus II (van cluster 4 & 5)

- H.H. Petrus en Paulus (Wolder met kerkgebouw)
- San Salvator (Daalhof met kerkgebouw)
- H. Hart van Jezus (Oud-Caberg met kerkgebouw)
- De Vier Evangelisten (Malberg met kerkgebouw)
- Christus Hemelvaart (Pottenberg; kerkgebouw in gebruik door Armeens Apostolische Kerk)

Fase 1 Clusters	Fase 2 Federaties	Fase 3 Opschaling federaties
1	1	1+2
2	2	1+2
3	3	3+4+5
4	4	3+4+5
5	5	3+4+5
6	6	6
7	7	7
8	8	8+9
9	9	8+9

Parochiefederatie Maastricht Oost (van cluster 6 & 7)

- OLV van Lourdes (Wittevrouweveld met kerkgebouw)
- H. Hart van Jezus - Koepelkerk (Wijckerpoort met kerkgebouw)
- H. Johannes de Doper (Limmel met kerkgebouw)
- St. Petrus Banden (Heer met kerkgebouw)
- H.H. Monulphus en Gondulfus (De Heeg met kerkgebouw)
- H. Walburga (Amby met kerkgebouw)
- H. Michaël (Heugem/Randwyck met kerkgebouw)
- H. Antonius van Padua (Scharn met kerkgebouw)

Parochiefederatie Meerssen (van cluster 8)

- H. Bartholomeus (Meerssen met kerkgebouw)
- St. Jozef Arbeider (Meerssen-West met kerkgebouw)
- H. Hart van Jezus (Rothem met kerkgebouw)

Parochiefederatie Edith Stein (van cluster 9)

- H. Agnes (Bunde met kapel van voormalig kerkgebouw)
- H. Martinus (Geulle-Brommelen met kerkgebouw)
- H. Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld-Waalsen met kerkgebouw)
- H. Catharina (Ulestraten met kerkgebouw)
- H. Cornelius (Borgharen met kerkgebouw)
- H. Martinus (Itteren met kerkgebouw)

Maastricht = 21 kerkgebouwen

Meerssen = 9 kerkgebouwen



Van het Land van de Kokosnoot naar het land van de pepernoot

Beste lezer,

Ik ben blij om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is kapelaan Robin Thomas, en ik ben kapelaan van de parochiefederatie Onze Lieve Vrouw, Sint Pieter Boven en Sint Pieter Beneden.

Mijn reis naar Nederland begon in 2013, toen ik hier kwam voor het vervolg van mijn theologische opleiding. Na mijn priesterwijding in januari 2020 in Kerala (het land van de kokosnoot), India heb ik als kapelaan gewerkt in verschillende parochies in Limburg, waaronder Eijsden en omgeving.

De stad Maastricht is mij echter niet onbekend. Van 2018 tot 2019 heb ik mijn parochiestage in Maastricht gelopen, een tijd die mij veel heeft geleerd en diepe indruk op mij heeft gemaakt. Sinds een jaar ben ik weer in deze parochiefederatie actief en voel ik mij bevoorrecht om opnieuw een bijdrage te mogen leveren aan de kerkopbouw in dit stukje Maastricht.

Ik bid dat de Heer mij zal leiden in mijn taak als kapelaan en kijk ernaar uit om u te ontmoeten. Samen hoop ik ons geloof verder te verdiepen en onze Kerk te versterken.

*Met vriendelijke groet,
Kapelaan Robin Thomas*



‘Nieuwe roeping’: Theo van Galen geeft pastoorschap Meerssen op om zoekende jongeren te helpen

Theo van Galen geeft toe dat hij niet exact weet waar hij aan begint.



Nee, met Meerssen heeft het niets te maken, verzekert hij. „Het zit in mij. Ik heb ontdekt dat ik iets anders wil.” Na drie jaar als pastoor van Meerssen, hangt Theo van Galen zijn soutane aan de wilgen. Hij noemt het een nieuwe roeping. „Ik wil graag zoekende jongeren gaan opzoeken. Ze helpen, ze inspireren.” Zeker, hij bedoelt helpen op spiritueel vlak, maar ook op sociaal vlak. „Hier in de kerk kom ik ze niet meer tegen. Dus ik wil echt de straat op gaan en een relatie met ze aangaan.”

Van Galen geeft toe dat hij nog niet precies voor ogen heeft hoe hij het in praktische zin gaat aanpakken. „Soms moet je gewoon ergens aan beginnen en dan gaat het balletje rollen. Ik ga doen wat ik denk dat goed is.” Lees ook: Nieuwe pastoor Meerssen heeft het niet makkelijk: ‘In deze tijd denken veel mensen ‘hmm, die komt hier de boel sluiten’

De scheidend pastoor raakte geïnspireerd door een schijnbaar nieuwe trend, met name in grotere studentensteden. „In Maastricht, maar ook in het noorden, zie je dat er groepen jongeren zijn die toch weer meer het geloof opzoeken.” Daar kwam bij dat Van Galen steeds minder voldoening vond in de zaken die achter de schermen bij het pastoorschap komen kijken. „In Rothem en in Meerssen-West moeten we bijvoorbeeld toch praten over het noodgedwongen aan de eredienst onttrekken van de kerken. Dat valt mij zwaar.”

Concert

Wanneer Van Galen daadwerkelijk vertrekt is nog niet duidelijk. Hij wacht tot het bisdom een opvolger heeft gevonden. Zodra het zo ver is, zal hij het Meerssense gaan verlaten. „Ik wil mijn opvolger niet in de weg lopen. Bovendien wil ik mij richten op jongeren in het hele land. Dan is het goed om wat centraler te wonen.” Zondag 22 september heeft hij wel al alvast afscheid genomen. „Ik wil er geen drama van maken. Om 15.00 uur werd een afscheidsconcert in de basiliek gehouden. Dat is sowieso altijd mijn wens geweest: meer muziek in de basiliek.”

Voordat hij naar Meerssen kwam, was Van Galen lange tijd pastoor in Vijlen, Lemiers en Holset.

Tekst: Jeroen Geerts, foto © Harry Heuts



Op de voorgrond dhr. Ed van Berlo die als secretaris na 10 jaar afscheid heeft genomen van het Dekenaatsbestuur. Hij was de spil in de communicatie naar buiten en binnen de parochies. Wel blijft hij werkzaam in de werkgroep Communicatie. Wij zijn hem dankbaar voor al zijn tijd die hij besteed heeft.

Toekomstverkenning gebedshuizen



Maastricht

Waar stadssilhouet en stedelijk cement elkaar ontmoeten



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz.

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>



Advent – Verslaving – Verlangen door Margo Sprenger, catechist

Hebt u dat ook wel eens? Zo'n onbestemd gevoel van binnen? Een vredig gevoel, dat ineens over je komt. Is het een verlangen, een honger naar iets, waarvan je niet echt weet naar wat? Je denkt die honger te kunnen stillen met eten, werken, met genot, met drugs, alcohol of seks, maar toch: daarna komt die honger weer terug. De voldoening is slechts van korte duur. Zou er niet iets zijn dat langer een te-vrede-gevoel geeft? 'n Geluk dat deze wereld niet geven kan, maar dat zijn vervulling vindt in God, die ons dat verlangen in ons hart heeft gelegd?

Als je ergens naar verlangt, zie je er naar uit dat het vervuld wordt; het heeft ook met kunnen wachten te maken. Kunnen we dat nog wel? In september liggen de pepernoten al in de winkel, oktober worden de kerstspullen al uitgestald; november is ons huis al in zgn. 'kerstsfeer'....

Misschien kan de volgende tekst van Carl Gustav Jung ons in deze Advent wat op weg helpen om het verlangen uit te houden. Is er niet ook een gezegde: "Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak?"

De adventstijd is de tijd om onze verslavingen om te vormen in verlangen.
Veel mensen lijden aan verslavingen, niet alleen aan
drugs- en alcoholverslaving,
maar ook aan verslaving aan spel, erkenning, werk, relaties en meetellen.
Verslaving is altijd verdrongen verlangen.
De adventstijd wil ons met ons verlangen in contact brengen.
Het verlangen is het waardevolste dat de mens in zich meedraagt.
Het is het anker dat God in ons hart geworpen heeft
om ons eraan te herinneren dat ons hart alleen in Hem tot rust komt.
Als we ons verlangen bespeuren, bespeuren we God;
dan ervaren we God midden in de kou en de duisternis van deze wereld.

(Carl Gustav Jung)



Zei de H. Augustinus het niet ook al: *"Onrustig is ons hart totdat het rust in God"....*

Kom jij ook met je moeder, vader, broertjes, zusje of oma en opa of vrienden naar de Herdertjestocht?

Wanneer: 24 december 2024

Deze traditie wordt in de wijk Heugem is al bijna 25 jaar georganiseerd. Wil je meelopen in deze tocht? Is geschikt voor kinderen en volwassenen van 0-100 jaar of gezellig met gezinnen of oma en opa.

We vertrekken vanaf Vitale+ (La Valence) om 17.00 uur in een muzikale tocht achter de ster aan naar de kerk via allerlei straatjes.

Onderweg speelt het leerlingenorkest van Harmonie St. Michael Heugem leuke kerstliedjes.

De kinderen mogen zich verkleden als herdertje, engel of schaap en lampionnen meenemen.

Bij aankomst in de kerk kun je het kerstkindje gaan bekijken in een levende kerststal.

Na de afsluiting krijgen de kinderen nog een kleine attentie.



Afronding restauratie Basiliek Meerssen



Afgelopen twee jaar heeft er een grootschalige restauratie plaatsgevonden aan de gotische Basiliek in Meerssen.

Het naar beneden vallen van twee pinakels van de Basiliek tijdens de voorjaarsstorm van 2019, was de aanleiding voor de restauratie. Door architectenbureau Satijn Plus uit Born werd een zorgvuldig restauratieplan opgesteld. Hierin werd voorzien dat de bestaande kapconstructie gefixeerd zou worden, om alle bestaande pinakels te demonteren en later te herplaatsen. Twee pinakels werden in zijn geheel vervangen.

De kosten van de gehele restauratie werden geschat op 1,4 miljoen euro. Dankzij financiële participatie van de Provincie Limburg, de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen (die zich richten op de fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e-eeuwse gotische kerkgebouw), Gemeente Meerssen, het Kerkbestuur, het Cultuurfonds en een particulier fonds, en het goede meedenken van de bouwkundig aannemer Coppes te Valkenburg is het gelukt om het benodigde bedrag bij elkaar te verzamelen.

Na vele overleggen met de dienst voor het cultureel Erfgoed, Gemeente Meerssen, Provincie Limburg, het Bisdom en het Kerkbestuur werd in 2022 gestart met de restauratie. Vijf fases werden doorlopen, waarbij diverse extra werken op het pad kwamen: meerwerk aan de kapconstructie, vastzetten ornamenten, het herstellen van de luchtbogen, het vervangen van kleine pinakels aan de koorzijde, vervangen mergelwerken als gevolg van bijennesten. Deze werkzaamheden kostten heel veel extra geld. Stichting Vrienden van de Basiliek was telkens bereid om financieel garant te staan zodat alle werkzaamheden uitgevoerd konden worden.

Begin oktober 2024 na een periode van bijna twee jaar zijn alle werkzaamheden voltooid en is het werk opgeleverd aan het Kerkbestuur. Na een periode van vijf jaar zijn de hekken rondom de Basiliek afgevoerd. Dankzij de bijdragen en bijzondere inzet van voornoemde partijen, kan teruggekeken worden op een geslaagde restauratie en behoud van dit kostbaar Godshuis en Meerssens Cultureel erfgoed.

Het Kerkbestuur van de parochiefederatie Meerssen



Vorbereidingen Heilig Jaar 2025 in volle gang
In de katholieke Kerk is het traditie om elke 25 jaar een 'Heilig Jaar' of 'Jubeljaar' te houden. Het laatste zogeheten 'reguliere' Heilig Jaar was in 2000. Daarna vond er in 2016 nog een 'bijzonder' Heilig Jaar van de Barmhartigheid plaats. In 2025 is er weer een 'gewoon' Heilig Jaar. Dit duurt van Kerstmis 2024 tot en met Driekoningen 2026. De voorbereidingen voor het jaar zijn in volle gang.



Beleidsplan 2024-2028 Parochiefederatie Edith Stein

Sinds 1 januari 2023 vormen de parochies van Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Waalsen/Moorveld en Ulestraten de Parochiefederatie Edith Stein. Naast het overnemen van de bestuurlijke taken van de voormalige kerkbesturen heeft de Parochiefederatie zich vanaf dat moment bezig gehouden met het opstellen van een Beleidsplan. Dit plan is aan de orde geweest in enkele bijeenkomsten met de leden van de Parochieteams aangevuld met parochievrijwilligers. Onlangs werd het Beleidsplan 2024-2028 met als titel 'Samen onderweg naar een nieuwe toekomst' officieel vastgesteld en het uiteindelijke plan gecommuniceerd met de Parochieteams en de parochievrijwilligers, het Bisdom, het Dekenaat en de gemeenten Maastricht en Meerssen.



Langs deze weg willen wij het Beleidsplan ook ter kennis brengen aan de inwoners van onze parochies.

Het beleidsplan gaat uit van de volgende uitgangspunten:

- *Wij inspireren mensen en begeleiden hen naar Christus, het geloof en de Kerk.*
- *Wij maken onze organisatie op Federatie- en parochieniveau toekomstbestendig (dus ook financieel gezond).*
- *Wij bieden mensen de mogelijkheid wekelijks deel te nemen aan de eucharistie. Ook dan als er geen kerk in de nabije omgeving open is; eventueel wordt vervoer geregeld.*
- *Wij stimuleren geloofsvorming (catechese), ondersteuning van kwetsbaren/eenzamen (diaconie) en persoonlijke geloofsbeleving (kapel/kaarsje aansteken).*
- *Wij organiseren buiten de sacrale ruimte momenten van ontmoeting, m.n. rondom de eucharistievieringen. Dat kan in een bestaande eigen ruimte zijn en/of een ruimte in een gemeenschapshuis e.a.*

Natuurlijk wordt er in het Beleidsplan ook aandacht geschonken aan de financiële situatie van de Parochiefederatie. Deze is verre van rooskleurig, hetgeen ons noodzaakt om op termijn drastische maatregelen te nemen. Dit heeft consequenties voor alle kerken: in de nabije toekomst zullen de kerken van Borgharen (in 2026), Itteren, Geulle en Ulestraten (allen in 2029) gesloten worden en de kerken van Bunde en Waalsen/Moorveld zullen zich gaan richten op een groter gebied. In deze kerken zal aandacht en ruimte geboden worden voor de verdere revitalisering van ons geloof en parochiegemeenschap voor een grotere groep mensen als de huidige bezoekers van de diensten. Bij de herbestemming van de te sluiten kerken gaan we in overleg met het betreffende gemeentebestuur alsook met de parochiegemeenschap.

Voor de integrale inhoud van het Beleidsplan verwijzen wij u naar de website van de Federatie Edith Stein, waar u een link aantreft naar dit beleidsplan (<https://federatie-edithstein.nl>). U kunt ook een afspraak maken met het eigen parochiekantoor om aldaar het Beleidsplan in te zien of een mailtje sturen naar:

secretaris@federatie-edithstein.nl. Het Beleidsplan wordt u dan digitaal toegezonden.



WEEKEND HARTJE HEUGEM (28 EN 29 SEPTEMBER 2024)

Na vele dagen voorbereiding, hebben wij veel mensen (wel en niet parochianen) mogen verwelkomen in onze kerk. Men was verbaasd dat achter onze deuren zo'n mooie kerk schuilgaat. De kunstschatten die al heel oud zijn werden goed bekeken. Een kunstwerk gemaakt door een parochiaan trok ook veel aandacht.

Op zondag was eerst de vrijwilligersviering met erna een gezellig samenzijn. Later werden er tussendoor gedichten voorgedragen door Jidske van de Klundert. Er waren optredens van het gezinskoor met zeer gevarieerde en levendige muziek. Velen maakten gebruik van het fijne koffiepoint met iets lekkers erbij om alles nog eens even te laten bezinken wat men overal heeft gezien onderweg.

Veel vragen werden gesteld over onze kunstschaten en ons gebouw. Maar vooral de oude foto's van Heugem gepresenteerd door John Custers en waren erg in trek. Heugemenaren wat ouder die nostalgisch werden, maar ook jonge mensen die ineens een foto ontdekten van hun overgrootvader, dit zijn de leuke dingen waar men het voor doet. Ook om te zien hoe mooi Heugem was in het verleden voor de afbraak van de mooie oude boerderij en de oude panden.

De heiligenbeelden beschikbaar gesteld door Bert en Bea Bollen zorgden voor menig gesprek en discussie. Wie kende nog alle Heiligen die tentoongesteld werden.

Namens het parochiebestuur willen wij de bezoekers en iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan de voorbereiding en bemensing van deze kunstdagen. We hebben genoten van de vele belangstelling!!!!

Groetjes Monique Voncken

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.



Jo Ritzervelt: een vrijwilliger met een kroontje!

Jo Ritzervelt, die al meer dan 61 jaar in de Maastrichtse wijk Amby woont, is vrijwilliger in de parochie Amby. Een vrijwilliger die van aanpakken weet, een vrijwilliger uit duizenden dus.

Jo Ritzervelt is afkomstig uit Mheer. In het ouderlijk huis werd al vroeg het voorbeeld gegeven om actief te zijn in de kerk/parochie. Zijn vader was daar koster en dirigent van het koor.

Nadat Jo met zijn werkzaamheden van zijn verzekeringskantoor en Regiobank is gestopt, wilde hij op vele vlakken in Amby bezig blijven. Sinds 2016 is hij o.a. heel actief bij de vrijwilligersgroep in de parochie Amby.

De hoofdtaken van de groep zijn het plegen van onderhoud en verrichten van voorkomende werkzaamheden in en rondom de kerk en het kerkhof. Van tuin tot snoeiwerk, (ook rondom de kerk in Scharn), elektra en schilderen. Ook heeft de vrijwilligersgroep zelfs al een keuken verbouwd in Scharn en een geplaatst bij Mattie Jeukens. Met dit laatste verdienen ze een zakcentje waarmee ze af en toe een mosselavond organiseren of iets anders ondernemen.

Tevens speelt hij al 5 jaar orgel tijdens de vieringen bij het Gelegenheidskoor in Amby en zingt ook nog in het Kerkelijk Zangkoor aldaar.



Op een vrijwilligersbijeenkoms georganiseerd door het kerkbestuur ontving Jo onlangs de paaskaars van 2023.

Hoe ziet je dag er dan uit?

's Morgens om 9 uur beginnen en om 12.30 uur is het tijd om te stoppen en gezellig samen met de anderen een pintje te nemen. Dit gaan ze dan doen in de voormalige winkelruimte van Piet en Tiny Keijmis die ze nu Café De blauwe wolk noemen, legt Jo uit. Het is een hechte club. Het mooiste is de waardering die men in Amby heeft voor ons als vrijwilligers. Als we bij het kerkhof bezig zijn, dan worden wel eens spontaan een vlaai of wafels gebracht, als dank dat het zo mooi verzorgd is. Dat doet echt goed.'

Maar dat is nog niet alles. Voorheen, toen hij nog werkte, was Jo Ritzervelt ook al heel actief bij Harmonie Walburga in Amby. Hij speelde niet alleen trompet en hoorn, maar was ook te vinden bij het slagwerk. Nog steeds maakt hij lid uit van de Fondenswerving die op verschillende manieren zorgen voor extra inkomsten

voor de Harmonie .dan is hij nog steeds lid van de Carnavalsvereniging de Sjlaaibök, alleen niet meer als actief lid, maar meer als helpende hand. Verder maakt hij deel uit van de jury verkiezing van het Mestreechter Vastelaovendsleedsje. Zelf heeft Jo overigens al zestien (!) keer het carnavalsliedjesconours van Amby gewonnen met een inzending van een eigen lied. Dan is Jo nog penningmeester van de Bejaardenvereniging de Sjlaaimetten in Amby en is hij vrijwilliger bij de Zonnebloem. Als laatste is Jo regelmatig een van de Draggers bij de Uitvaartzorg Walburgis.

U zult wel denken: Nou die is ook heel erg actief in Amby op velerlei vlak van parochie. Zowel Jo als zijn vrijwilligers hebben een gouden hart voor de buurt en parochie.

Maar Jo maakt zich ook zorgen over de toekomst van de parochie en de kerk als zich geen nieuwe vrijwilligers melden. 'Het is zo'n mooi werk, je hebt er veel sociale contacten, daar doe je het voor. En sociale contacten houden je jong en dat is dan gezond oud worden,' zegt Jo en zijn vrouw beaamt dat die zelf vrijwilligerswerk doet bij verschillende activiteiten in Amby Jo Ritzervelt besluit dit interview met een oproep die uit zijn hart komt: 'Laat niet verloren gaan wat binding geeft in een rijkgeschaakte buurt. Meld je aan als vrijwilliger voor de parochie Amby, er is genoeg te doen.'

Een nieuwe start vanaf de Advent

Op zondag 1 december begint de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Vier weken lang steken we elke zondag een extra kaarsje op de adventskrans aan, totdat op zondag 22 december alle kaarsen branden en we twee dagen later Kerstmis kunnen vieren.

Met het begin van de Advent begint in de Kerk ook een nieuw Kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan een nieuwe cyclus van de grote verhalen uit het leven van Jezus: zijn geboorte, zijn doop in de Jordaan, het optrekken met zijn leerlingen, zijn vervolging en kruisiging, de Verrijzenis met Pasen en zijn hemelvaart en de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Dit zijn de drie zogeheten 'sterke tijden' van het kerkelijk jaar in een notendop. Op de zondagen daaromheen horen we andere verhalen uit het leven van Jezus. Dit wordt de 'tijd voor het jaar' genoemd. In de liturgie hebben al die tijden en feesten ook een eigen kleur: wit is voor de hoogfeesten, paars voor de advent en de vasten, rood voor de martelaren en groen voor de gewone tijd door het jaar. Voor half Advent en half Vasten bestaat ook nog de mogelijkheid om roze te dragen.

Met het begin van het kerkelijk jaar, begint de Kerk ook aan een nieuwe reeks lezingen in de liturgie. De lezingen op de zondagen zijn verdeeld in drie reeksen: A, B en C. Afgelopen jaar was een zogeheten B-jaar. Dat wil zeggen dat er voorgelezen werd uit het evangelie van Marcus. Komend jaar wordt C-jaar. Dan staat het evangelie volgens Lucas centraal.



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter



BRUGGEN NAAR DE HEMEL

Tentoonstelling: Bruggen naar de Hemel – zomer 2025

Een tentoonstelling over symboliek, traditie, beeldtaal, bloemen en muziek als verwijzing naar het hogere, een verbinding met de hemel. In het kader van de Heiligdomsvaart 2025 "Wees een Bruggenbouwer" te zien in de kruisgang, de pandtuin en de schatkamer van de OLV basiliek van Maastricht van vrijdag 23 mei 2025 tot vrijdag 15 augustus 2025.

In het geloof bestaan er vele 'Bruggen naar de Hemel'. Het meest letterlijke voorbeeld is wel Jacob in het oude testament; hij droomt van een ladder die tot in de hemel rijkt. Jezus zelf wijst door zijn kruis de weg naar de hemel, door de dood heen. Maar ook een kaars, licht, wierook en zeker ook muziek kunnen ons in vervoering brengen. We bidden tot heel persoonlijke Heiligen in de hemel om hulp of genezing. En in Maastricht is het beeld van **Maria Sterre der Zee** nog steeds heel belangrijk voor een Weesgegroetje of om een 'bougie' te branden. Ze trekt dagelijks bezoekers, gelovigen, toeristen en bewoners van de stad. In de kruisgang vertellen bijzondere religieuze voorwerpen uit de **Onze Lieve Vrouwebasiliek** hierover. De schatkamer laat de 1000 jaar oude, rijke geschiedenis zien van verering van de relieken van een breed scala aan heiligen. In de besloten pandtuin staan als in een 'hortus conclusus' bloemen die symbool zijn voor Maria te bloeien. En uiteindelijk kunnen we in de dood een brug naar de hemel zien, wanneer een geliefde of iemand in de familie overlijdt. In requiem gezang wordt gebeden voor eeuwige (hemelse) vrede.

INZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

Ook dit jaar worden er weer **tijdens de Advent, van 1 t/m 18 december**, in onze kerken voedingswaren/levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. In deze tijd is dat zeker hard nodig! U kunt houdbare etenswaren en ook wasproducten afgeven in de kapel van de O.L.V. basiliek, achter in de kerken van St. Pieter of op ons parochiekantoor (tussen 10.00 en 12.00 uur). Wij zorgen dan dat het naar de voedselbank aan het Fatimaplein gebracht wordt. Als u liever geld doneert kan dat ook op NL61RABO0352708417 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg Zuid. Voor meer informatie zie: www.voedselbanklimburg-zuid.nl.

VRIJWILLIGER ALEX JAMINON

Mijn naam is **Alex Jaminon** en sinds begin dit jaar ben ik vicevoorzitter en penningmeester van het Kerkbestuur van de Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter. Ik ben geboren en getogen in Bocholtz en ben daar vele jaren misdienaar geweest en tijdens mijn studententijd acoliet. Sinds 1989 ben ik getrouwd met Regine en we zijn een "tweemansfractie" gebleven. Na mijn studie in Eindhoven begon ik te werken bij DSM in Geleen. Een tijd met een internationaal karakter, doordat we in meerdere landen in Europa en vervolgens ook in Indonesië hebben gewoond. Door internationaal actief te zijn kwam ik in aanraking met vele andere culturen, geloofsovertuigingen en gewoontes. Mijn verbondenheid met de Basiliek van Onze Lieve Vrouw, maar ook het feit dat de schouders gezet moet blijven worden om een OLV/Sint Pieter naast de parochiële activiteiten ook als cultuurinstituut te behouden, is een belangrijke drijfveer voor mij.



DRIEKONINGENSTOET

Op **zaterdag 4 januari 2025** vertrekt om 17.00 uur vanuit de Basiliek van Onze Lieve vrouw de traditionele Driekoningenstoet door het Stokstraatkwartier.

“DE BRUG VAN OUD NAAR NIEUW”

Beste Mensen in Christus,

Het jaar 2024 is weer bijna ten einde. We gaan onderweg naar Kerstmis. Elk jaar vieren wij Kerstmis. Een periode waarin we de traditie hebben om even stil te staan bij het nieuwe licht dat zolang geleden in de wereld kwam. Een brug bouwen in de

duisternis is een prachtig thema en heeft eeuwenlang veel mensen geïnspireerd. Maar er is ook veel duisternis en er lijkt wel meer en meer duisternis te komen. Belangrijk dus om nog even extra goed na te denken over een brug bouwen en stil te staan bij onze eigen taak als mens in de duistere wereld.



De mens als bruggenbouwer

In veel oude tradities wordt de mens gezien als een wezen dat deel uitmaakt van twee werelden: de wereld van de duisternis en de wereld van het licht. De mens heeft een bijzondere taak en functie in de schepping gekregen, namelijk om een brug te bouwen tussen beide werelden. Door de brug te bouwen brengen we op onze wijze licht in de duisternis. Licht kun je op veel manieren verstaan: bewustzijn, liefde, aandacht, harmonie, schoonheid, eerlijkheid, veiligheid en ook nog op vele andere wijzen. Dat moet gebracht, uitgebeeld en geleefd worden. Zo kunnen we allemaal een stap zetten om licht in de wereld te brengen. Als mensen kunnen wij samen een brug bouwen tussen de mensen en tussen het geloof. In de kerk van Limmel en de parochie van Nazareth is er een heel mooie plek om mensen samen te brengen. Dat gebeurt ook in het leven van de mensen. In de afgelopen oktober maand heeft kapelaan Austin iedere dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden in de kapel van Nazareth. Daar waren elke keer mensen van Limmel en mensen van Nazareth aanwezig om samen te bidden. En nu in de maand december wordt er in de parochie van Limmel een lampionnentocht georganiseerd en wel op 20 december. Daar komen hopelijk heel veel kinderen met hun ouders samen om aan deze lampionnentocht deel te nemen.

Ook de Kerstmarkt in de parochie Limmel is een plek van ontmoeting en samenkomst. Daar komen mensen uit verschillende landen en met verschillende culturen samen. Dat betekent dus, dat Kerstmis alle mensen uit verschillende landen in de parochies samenbrengt. Wij zijn mensen, die samen willen leven en een goede verstandhouding met elkaar willen opbouwen. Niet alleen met elkaar, maar zeker ook met God. Als wij met God een goede en mooie relatie opbouwen, krijgen wij heel veel liefde en heel veel genade van God.

EEN GOED BEGIN VOOR HET NIEUWE JAAR: BOUW EEN BRUG

Kerstmis is het feest van het nieuwe licht dat ons eraan herinnert waarom we leven. De mens is een creatief en intelligent wezen. Hij kan zijn kwaliteiten aanwenden om bruggen te bouwen samen met elkaar. Door een brug te bouwen, krijgen wij een goede relatie met mensen en met God. We beginnen het nieuwe jaar vaak met goede voornemens. Wij kunnen als mensen samen werkelijk een brug bouwen. Kortom, bouw een brug! Doe allemaal mee, Fijne kerst.

Kapelaan Austin

Heiligdomsvaart 2025 Negen Bruggenbouwer-lezingen in Maastricht

Van 12 t/m 22 juni 2025 vindt de 56e editie van de Maastrichtse Heiligdomsvaart plaats. Deze zeven jaarlijkse traditie zal weer duizenden pelgrims en andere geïnteresseerden naar de Limburgse hoofdstad brengen om hun katholieke geloof te vieren en te beleven. Het thema van de Heiligdomsvaart 2025 is 'Wees een Bruggenbouwer!'

Op 6 september vond de officiële aftrap plaats van het lange voorprogramma. Tijdens deze maanden zullen negen lezingen het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten: religieus, maatschappelijk, politiek, ecologisch en cultureel. Iedere 2e woensdag van september 2024 t/m juni 2025 wordt een gratis lezing aangeboden op drie verschillende locaties: de Sint-Janskerk (Vrijthof 24), de aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4-6) en de Ursulinenkapel (Grote Gracht 74). De lezingen beginnen telkens om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten.

Aanmelding voor de lezing via: bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de lezing. Van harte welkom!

Woensdag 11 december 2024 in de Sint-Jan

'Muur of brug voor vluchtelingen?' Panelgesprek o.l.v. Nathalie Ummels met drie sprekers: diaken Gerben Huberts, Roger Ruijters en Anita Bastiaans.

Woensdag 8 januari 2025 in aula Universiteit Maastricht

Dr. Herman Kaiser – 'Bruggenbouwers naar morgen: Christenen en hun verantwoordelijkheid voor de politieke vrede en sociale rechtvaardigheid'

Woensdag 12 februari 2025 in aula Universiteit Maastricht

Oud-minister en vicepremier Rob Jetten [onder voorbehoud!] – 'Duurzame bruggen in een veranderend klimaat'

Woensdag 12 maart 2025 in de Sint-Jan

Prof. dr. Paul van Geest – 'Paus Franciscus als mondiale bruggenbouwer'

Woensdag 9 april 2025 in de Ursulinenkapel

Studentenpastor Petra Körmندی – 'Open of dichte bruggen naar de jeugd?'

Woensdag 14 mei 2025 in de Sint-Jan

Em.-Prof. Peter Nissen – 'Sint-Servaas en andere bruggenbouwers in Limburg'



Volledig voorlopig programma? Klik op de link of kijk op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl of:

[Jaarplanning_Heiligdomsvaart_versie_25-9-2024_2.pdf](#)



In de Heilige Nacht,
kwetsbaar en zacht,
bouwde God
een brug tussen Hem
en ons...en terug.
Wees een bruggenbouwer,
zoals Hij,
met Christus voor altijd
aan je zij.



Via Vääs

Het zal niet verbazen dat ik veel mee krijg op de dekenij. In alle bescheidenheid lig ik ergens in een hoekje of onder de tafel en iedereen weet het; ik zal zwijgen. Ik zal dus ook niet schrijven over wat ik hoor of zie tijdens de vergaderingen, besprekingen en losse gesprekken in de spreekkamer, de woonkamer of de keuken.



Wel probeer ik stemmen thuis te brengen. Dan hoor ik een stem en weet gelijk; "Ah, dat is Ricardo, die komt mij halen om te wandelen". Of de hoge stem van Daniëlle, een Nederlandse studente Japans. Met haar kan ik lezen en schrijven.

Nu hoor ik sinds enkele weken een vreemde, maar uiterst aangename stem in de keuken. Ik begrijp er niets van want ik zie niemand dan alleen mijn baasje. Hij kijkt er helemaal niet op en blijft er zelfs heel rustig onder. Het lijkt wel of hij een verschijning ziet die tegen hem praat. Ik ben ontzettend nieuwsgierig en lig stiekem op de loer. Wie is dat daar in de keuken? Het is een vrouwenstem, zover ben ik al. Maar wie is het?

Afgelopen week heb 'het geheim' ontdekt. Het is een kleine transistorradio in de vorm van een Mariabeeld. Ik zag mijn baasje binnenkomen en een knopje frommelen waarna gelijk de stem te horen was. Het is de stem van 'Radio Maria', de stem van een internationale organisatie die in tientallen landen opereert. Ook bij ons in Nederland. En inderdaad, bij ons is het Nederlandstalig. Gebeden, gezangen, lezingen en interviews, boekbesprekingen en cultuur geïnspireerd op ons Katholieke geloof, 24 uur per dag! Radio Maria is dé Katholieke Stem. De ontvangst kan ook via pc of mobiel. Download de app en je hebt verbinding. Maar het leuke van het radiootje is; je hoeft niet

naar de juiste frequentie te zoeken. Dat doet de radio zelf. Je zit dus meteen op de goeie golflengte. Letterlijk en figuurlijk. Een mooi kerstcadeau voor iemand die geen mobiel heeft of er moeilijk mee overweg kan. Een zinnige en aangename partner voor wie veel alleen is en kracht en houvast uit zijn katholieke geloof wil putten.



Kijk op de site van Radio Maria (www.radiomaria.nl) of mail: (info@radiomaria.nl) of bel tussen 10.00 en 12.00 uur naar 073-6872000 en vraag naar de info omtrent de radiootjes. Juist in deze advent luister ik graag naar Maria. Wat zij ons te zeggen heeft is van eeuwigheidswaarde. Heus, ik kan het weten, want ik hoor haar nu iedere dag.

Gezegende advent. D'r Vääs

Magisch Maastricht

Over de brug van oud naar nieuw gesproken. Tijdens de decembermaand zal op het Vrijthof weer de oude Servaasbrug over de ijsbaan worden nagebouwd. Die brug geeft ook toegang tot de tunnel die het Vrijthof dezer dagen verbindt met de Servaasbasiliek. Juist de verbinding zoeken, dáár is het om te doen. De rusteloze, drukke vaak opgejaagde wereld verbinden met de zingevende religieuze wereld. Binnen in de kerk is stilte en devotie, serene rust en gezang, kunst, relieken en talloze kerststalletjes. Voor de kinderen zijn er bijzondere activiteiten en kaarsjes wachten om opgestoken te worden. De kerk is open van 12.00 tot 17.00 uur.

Welkom



Woensdag 11 december 2024

Het Bruggenbouwerspanelgesprek 'Muur of Brug voor vluchtelingen'

De vierde Bruggenbouwerslezing vindt plaats op woensdag 11 december 2024 en zal de vorm hebben van een panelgesprek o.l.v. Nathalie Ummels. Het onderwerp is: 'Muur of Brug voor vluchtelingen'.

Deelnemers aan het gesprek zijn: Gerben Huberts, Roger Ruijters en Anita Bastiaans.

Het is vaak lastig om ex-vluchtelingen in onze samenleving te laten integreren. Werk kan een belangrijke rol spelen. Hoe kunnen we tijdig, preventief, al aan bruggen beginnen te bouwen tussen mensen van zo verschillende achtergronden? Gerben Huberts is diaken voor vluchtelingenwerk bij de Protestantse Gemeente Roermond, Roger Ruijters is voorzitter van de Raad van bestuur van Envida en Anita Bastiaans is oud-wethouder van Maastricht en lid van de Raad van Bestuur van het COA. Nathalie is coördinator van het Refugee Project Maastricht, een projectorganisatie die een brug probeert te slaan tussen vluchtelingen, studenten en de plaatselijke bevolking.

Lezing op woensdag 11 december 2024

19.30 uur Aanvang

20.00 uur Start lezing

Locatie

St. Janskerk, Maastricht

Aanmelden

Voor een lezing kunt u zich aanmelden op: bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl of eventueel telefonisch bij Elly de Haan-Verduyn, 06 40 26 10 66. *De toegang is gratis.*



Kerstmis als brug van oud naar nieuw geloof

“Er is veel veranderd,” zegt de ezel, terwijl hij met de os in de avondschemer over de Groene Loper kuiert, op weg naar de Koepelkerk. “Ook voor ons. We waren gewone dieren, nu zijn we knuffels,” moppert de os. “De mensen weten niet meer wat een os is,” plaagt de ezel. “En in jouw wei staat een bordje Niet



Voeren,” kaatst de os terug. “Blijven de mensen Kerstmis vieren, en worden wij dan nog uitgenodigd?” vraagt de ezel. “Tradities sneuvelen als de betekenis verloren gaat,” antwoordt de os. Stil passeren zij de nieuwe woningen waarvan de ramen laten zien wat kerstmis tegenwoordig inhoudt. De Groene Loper oogt als een omgevallen kerstboom met bonte versiering en dit jaar met traditionele en moderne tinten waaronder regenboogkleuren. “Hoe heeft Kerstmis zo kunnen veranderen?” vraagt de ezel zich af.

De os antwoordt zoals hij vroeger de kar trok, langzaam maar zeker. Zijn verhaal is als volgt:

De apostelen Mattheüs en Lucas hebben het eerste kerstverhaal geschreven. Zij beschrijven Maria en Jozef als gewone mensen die naar Bethlehem reizen, een kind krijgen en het neerleggen in een voerbak bij gebrek aan beter. Over een stal of grot wordt in de Bijbel niet gesproken. Dit aardse tafereel wordt heel bijzonder als dieren, herders en koningen opdagen om het kind te vereren. En dat alles met een prachtige ster aan de hemel. Mattheüs en Lucas vertellen ons dat God mens is geworden en dat Hij een sterke band met het menselijke heeft.

De geboorte van Jezus Christus wordt al in de vroege Middeleeuwen op 25 december gevierd en valt samen met een bestaand populair feest om de terugkeer van het licht na de langste nacht van de winter te vieren. De Bijbel noemt geen geboortedatum van Jezus. De christelijke Kerstboodschap gaat over eenvoud en hoop op verlossing. De stal, voerbak, os, ezel en herders symboliseren de eenvoud. Het licht de hoop op verlossing.

De kerstboom gaat met Duitse emigranten naar Amerika en wordt daar met een Sinterklaas-achtige Kerstman populair. En dat waait in de twintigste eeuw over naar Europa. Kerstmis krijgt meer betekenissen: een religieuze, culturele, commerciële en sociale en ieder met zijn eigen gebruiken. Kerstmis vieren verhuist van de gemeenschapskerk naar de individuele huiskamer. Liturgische kerkdiensten maken plaats voor het versieren van een kerstboom, het uitwisselen van cadeaus, samen eten, extra fraaie winkelatalages bewonderen en goede doelen steunen. Er is veel veranderd, maar het samen vieren blijft. Eenzaamheid wordt in een omgeving van gezelligheid extra hard gevoeld.

Franciscus van Assisi is zijn tijd als marketeer ver vooruit als hij de Kerstboodschap in een aansprekend beeld onder de ongeletterde mensen van zijn tijd wil verspreiden. In 1223 ‘vindt hij de kerststal uit’. Toen pas kwamen de stal, os en ezel in beeld.

De ezel dient de armen. De os staat voor geduld en arbeid. De kerststal laat zien dat ware grootheid vaak in eenvoudige omstandigheden ontstaat. Jezus Christus, Zoon van God en Redder van de wereld, wordt in armoede geboren. Dit beeld is heel krachtig en slaat aan.

In zijn vroege eeuwen verbindt de Rooms-katholieke kerk zich gemakkelijk met volksfeesten en -gebruiken om zijn boodschap onder de mensen te brengen. Dat doet de kerk nu niet meer of met minder succes. Hoe kunnen ons geloof en onze kerk weer aansluiting vinden bij het volk en bij de belevingswereld van deze tijd? Het is in om cultureel christelijk te zijn onder sommige rechtse opiniemakers. De bekende atheïst Richard Dawkins noemt zich nu zo, net als de bekende psycholoog Jordan Peterson. Opmerkelijk. Zijn deze mensen en hun ideeën representatief voor deze tijd?

Kerstmis is een feest van kleur, lichtjes, gezelligheid en rijke eettafels geworden. Heeft het ook een krachtige kerstboodschap zoals in het christendom? Of is het slechts een mooie verpakking? Vrede op aarde is in deze tijd een vrome wens, helaas. Een eigentijdse boodschap zou opnieuw kunnen vertrekken vanuit het oude verhaal dat God mens is geworden. Nu zou dat kunnen klinken als aandacht voor elkaar en ieder mens als individu respecteren. Zo gezien heeft Kerstmis nog altijd een tijdloze christelijke boodschap. Misschien kan Franciscus van Assisi opnieuw iets uitvinden dat vele eeuwen aanslaat. Dat moeten we franciscaan Mattie Jeukens vragen.

De os sluit af met “Kerstmis mag erg veranderd zijn, maar de mensen niet. Wij dieren weten dat.” De ezel knikt instemmend. “Kerstshows kunnen tegenwoordig niet kleurrijk genoeg zijn. In onze eerste kerststal was al een bont gezelschap van herders, koningen, schapen en kamelen. We waren toen al hartstikke modern!”, balt de ezel. “Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, heet dat tegenwoordig en wij horen daar bij,” zegt de os. De os en de ezel lopen de Koepelkerk in. De warmte van Kerstmis en de geur van vers hooi komen hen tegemoet. Kinderen hebben hun idee van kerstmis in bouwsels, tekeningen en woorden uitgedrukt. Helemaal van deze tijd. De ezel en de os lopen er bewonderend langs. In de creativiteit van veel kinderen ontbreekt de Bijbelse Kerstboodschap. De ezel en de os zien het, maar hebben vertrouwen in de toekomst, zoals dieren dat hebben.

De kerk stroomt vol, het Cantanti Felici Sint Gertrudis koor zingt prachtige liederen, kapelaan Austin preekt harts-tochtelijk en de vele mensen voelen Kerstmis onder de huid kruipen op weg naar het hart. En het lijkt alsof het kindje Jezus zijn armpjes uitstrekt naar iedereen binnen en buiten de Koepelkerk. Kerstmis verbindt geloven van vroeger met nu.

Willem Wolters



H. MARTINUSPAROCHIE TE WYCK - MAASTRICHT

CATECHESE IN EEN NOTENDOP zal deze reeks korte uitleg en commentaar over ons geloof, heten. Wij beginnen met een samenvatting van de geschiedenis achter het Evangelie van Onze Lieve Heer én van de Blijde Boodschap zelf. 'Blijde Boodschap' is de letterlijke vertaling van het Griekse woord 'euaggelion' (evangelie).

De komst van Jezus, naar Zijn eigen woorden, hangt samen met een boodschap: *De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen (Lc 4,18)*. Aan die boodschap hangt een Leer (Titus 2,10). Prediken, catechese geven, het geloof uitleggen, over God praten is ook een belangrijk onderdeel van de zending die Christus aan Zijn apostelen toevertrouwde vóór Zijn hemelvaart: *Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping (Mc 16,15)*. Daarom roept de h. Paulus uit: *Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig! (1 Kor 9,16)*.

"Het Evangelie verkondigen" betekent het verhaal van Jezus vertellen met het oog op mensen tot het geloof in Jezus te brengen. Het verhaal van Jezus vertellen is dus het verhaal van God vertellen, het verhaal van degenen die Hij kwam redden en het verhaal van hoe dit alles in elk mensenleven kan geschieden.

Wat zijn de basisbouwstenen van het verhaal van Jezus? Welke zijn de belangrijkste punten die de Apostelen van Christus deelden met de mensen van hun tijd, en die wij vandaag de dag met de mensen kunnen delen?

1 God heeft ieder van ons, het heelal en alles wat zich daarin bevindt uit liefde geschapen. Wij zijn geen ongelukken! Als we de schoonheid en

orde van de schepping in ogenschouw nemen – van de ademhalende beelden van de ruimte tot de wonderen van de manier waarop de kleinste onderdelen van ons lichaam samenhangen en werken – dan klopt het gewoon niet om te zeggen dat dit allemaal het product is een toevallig evolutie, van doelloze processen zonder dat er een hogere macht is die het tot stand brengt en doet werken. Zelfs ons verlangen om de schepping te begrijpen is te danken aan het feit dat de Schepper dit verlangen in ons hart heeft gelegd. Hij heeft ons nieuwsgierig gemaakt. De wetenschap heeft veel prachtige dingen te zeggen over hoe de wereld in elkaar is, maar we moeten ergens anders naar het antwoord zoeken op de vraag 'waarom'. God heeft ons geopenbaard dat Hij bestaat als drie Personen in één God, en dat die ene God "liefde is" (1 Joh 4,8). Hij heeft het heelal uit het niets geschapen, en de mensheid is de bekroning van Gods zichtbare schepping. Helaas hebben we ons niet altijd zo gedragen.

2 De zonde heeft mens en wereld aangetast. De dood is het gevolg van de zonde. Dat het kwaad bestaat, is even duidelijk als dat de aardappelen bestaan, schreef C.K. Chesterton. Als we naar de wereld om ons heen kijken en, eerlijk gezegd, als we in ons hart kijken, weten we dat de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Het kwaad is er en onze harten zijn daar minder of meer besmet mee.

Aan de intrede van en in de mens aangeboren neiging tot het kwaad geven wij de naam 'erfzonde': een toestand die we allemaal erven van onze allereerste menselijke ouders, die de eerste breuk met God maakten. Het kwaad die wij begaan heet 'persoonlijke zonde': wij zijn daar persoonlijk verantwoordelijk voor.

“De bouw vordert” – Theo Bovens

In 2025 zal tussen donderdag 12 tot en met zondag 22 juni de 56^{ste} Heiligdomsvaart van en in Maastricht plaatsvinden, een zevenjaarlijkse bedevaart die met zekerheid al sinds 1391 bestaat, maar mogelijk al ouder is. Voor het eerst is door de organisatie van de Heiligdomsvaart besloten om deze prachtige traditie vooraf te laten gaan door een aanloopperiode van negen maanden waarin zowel culturele als religieuze activiteiten kunnen worden voorbereid en gepresenteerd. Het thema van de aanstaande Heiligdomsvaart is ‘Wees een bruggenbouwer’. Marianne Lubrecht sprak met Theo Bovens, voorzitter van de Vereniging Het graf van Sint Servaas, de organiserende vereniging, over de imposante progressie van de voorbereiding.

Ongeëvenaarde aftrap

Op de avond van 6 september 2024 vond een succesvolle aftrap van de Heiligdomsvaart 2025 plaats. Bijzonder in vele opzichten, niet in de laatste plaats omdat de avond begon in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, de “zusterbasiliek” van de Servaas-basiliek. Een historische samenwerking. ‘In verwondering sta ik hier,’ zei pastoor Vries van de Slevrouwe toen tegen de aanwezigen. ‘Het is voor de eerste keer óóit dat de aanloop naar de Heiligdomsvaart van start gaat in een zusterbasiliek van de Servaas. Daarmee is letterlijk een brug gevormd.’



Bruggenbouwerlezingen

Inmiddels zijn er al drie lezingen van een serie van negen zogenoemde Bruggenbouwerlezingen gehouden. De organisatie is deels uitbesteed aan de commanderij St. Christoffel van de Orde van de Tempeliers. De lezingen worden telkens in de binnenstad van Maastricht gehouden, en zijn bovendien gratis te bezoeken. Alle sprekers belichten het thema ‘Wees een bruggenbouwer’ vanuit de eigen expertise en motivatie. Te gast zijn geweest: Deken Ed Smeets (over de rol van kerkmuziek als bruggenbouwer in de liturgie); dominee René de Reuver (scriba pkn) en bisschop mgr. Gerard de Korte (over de vele bruggen die er inmiddels tussen christenen van diverse kerken zijn gebouwd), en gouverneur Emile Roemer, die niet alleen over verbindingen in en met de provincie Limburg sprak, maar ook zeer persoonlijke inzichten voor het voetlicht bracht. Voor het volledige programma zie: www.bruglezingmaastricht.nl



YouTube filmpjes

Ook zijn er inmiddels drie filmpjes (uit een geplande reeks van tien) verschenen die Roderick van Attekum samen met sidekick Vivianne Rijnders maakt. In elke opname legt Roderick een verband tussen het thema ‘Wees een Bruggenbouwer’ en een toepasselijk gedeelte uit de Bijbel. De komende maanden zal op de 13de van iedere maand een nieuwe aflevering gepresenteerd worden. Nog niet gezien? Kijk dan op YouTube, kanaal Heiligdomsvaart Maastricht 2025.

Open Monumentendag 2025

In het weekend van 13 en 13 september 2024 heeft de 39^{ste} editie van de Open Monumentendag plaatsgevonden. Niet alleen de Oostcrypte van de Sint-Servaasbasiliek was geopend voor publiek, maar ook het Proostenpaleis. In dit statige pand aan het Henric van Veldekeplein huisde vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van het ancien regime de proost van de Sint Servaas, die de wereldse goederen van de Servaas beheerde. De lezing over het ontstaan van de heiligdomsvaart door Maurice Essers, en die over de historie van de monumenten rond Sint Servaas (door Jacques van Rensch) waren al heel snel volgeboekt.

Culturele inspiratie

‘We hebben culturele instellingen en organisaties uitgedaagd om met het thema “Wees een Bruggenbouwer” aan de slag te gaan. Sommigen beweren zelfs: “aan de haal te gaan”,’ legt Theo Bovens met een glimlach uit. ‘De Philzuid programmeerde bijvoorbeeld al in november een uitvoering van de *Stabat Mater* van Pergolesi. Een stampvolle Opus9 (Theresiakerk) was er getuige van.

En in de Annakerk opende 14 november Fashionclash haar jaarlijks modedefestival met een grote verwijzing naar ons thema. Er werden werkelijk mooie bruggen gebouwd. ‘Ik waardeer deze inzet van culturele partijen zeer,’ zegt Theo Bovens. ‘Het is zoals ik de Heiligdomsvaart graag zie: een levende traditie waarbij niet alleen de hele stad maar ook de hele regio betrokken is.’



De stille werkers

‘De Heiligdomsvaart 2025 is niet mogelijk zonder subsidies, vergunningen en het slaan van de talloze bruggen die wal en schip met elkaar verbinden,’ benadrukt Bovens. ‘Heel veel werk achter de schermen wordt er al door onze vrijwilligers verricht. Chapeau!’

Stevig jaarprogramma

‘We kunnen nog niet alles onthullen, maar er is al een stevig jaarprogramma. Iedere week worden daar activiteiten en initiatieven aan toegevoegd. Denk aan concerten(reeksen), boeken, educatie trajecten voor scholen, tentoonstellingen,’ onthult Theo Bovens met zichtbaar genoegen. ‘Het meest actuele jaaroverzicht vindt u op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/’

Betrokkenheid bisdom Roermond

‘Uiteraard heel belangrijk was het kennismakingscontact met onze nieuwe bisschop, mgr. Ron van den Hout van Roermond. Hij is als plaatselijk bisschop immers verantwoordelijk voor de kerkelijke onderdelen van de Heiligdomsvaart,’ merkt Theo Bovens op. ‘Er zijn afspraken gemaakt over het uitnodigen van collega-bisschoppen, en de deelname van het Bisdom aan diverse activiteiten.’

Motivatie

‘Ik mocht de afgelopen maanden al tijdens lezingen een paar keren groepen toespreken over onze Heiligdomsvaart,’ zegt Theo Bovens. ‘En telkens ervaar ik hoe Heiligdomsvaart bij mensen leeft, dat er oprechte interesse is, en dat onze levende traditie steun krijgt. Dat geeft mij telkens extra motivatie. Ik raad de lezers ook aan om met verve in eigen contacten te spreken over “Wees een Bruggenbouwer”, over de Heiligdomsvaart 2025, en u zult merken dat er grote interesse is. Daarmee wordt het meebouwen aan de Heiligdomsvaart-brug een stuk gemakkelijker. Kortom: de bouw vordert!’

Grote en kleine bruggenbouwers gezocht...

Wilt u meedoen met de (voorbereiding van) de Heiligdomsvaart 2025?

Iedereen (met grote én kleine talenten; met veel en weinig tijd) is welkom!

U kunt zich aanmelden via:

permanence@heiligdomsvaartmaastricht.nl

Dank u wel

De organisatie van de Heiligdomsvaart is aangesloten bij de givt-app, de gift-app voor goede doelen. Wilt u de Heiligdomsvaart financieel ondersteunen, dan kan dat via:

www.givtapp.net

Iedere bijdrage is van harte welkom!

Mis ons niet!

U kunt ons volgen op:

Website: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

Facebook: pagina van Heiligdomsvaart Maastricht

You Tube: Heiligdomsvaart Maastricht 2025

Instagram: [sint_servaas](https://www.instagram.com/sint_servaas)

Instagram: [schatkamer sint servaas](https://www.instagram.com/schatkamer_sint_servaas)

Wij zijn bereikbaar via:

secretariaat@heiligdomsvaartmaastricht.nl

IBAN: NL07 INGB 0679 3614 13 t.n.v. Vereniging Het Graf van Sint Servaas



*Tekst: Theo Bovens / Marianne Lubrecht
Beeld: Jean Pierre Geusens*



De brug van oud naar nieuw

In onze federatie zijn wij volop bezig om de kerk van oud naar nieuw te brengen. Dat betekent niet dat we oud en nieuw gaan vieren maar dat wij proberen de kerk meer op de kaart te zetten.

Dit doordat wij als pastoraal team het belangrijk vinden de mensen te ontmoeten. We proberen dit door activiteiten te ontplooiën in de diaconie en in de catechese.



De catechese is natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar we proberen ons ook te richten op de volwassenen. We hopen ook voor de jonge gezinnen iets te kunnen betekenen door komend jaar te beginnen met een gezinskerk. De bedoeling is om een programma te hebben voor ouders en jonge kinderen. Het een en ander wordt nog uitgewerkt door de kapelaans. De kerkbesturen van de beide federaties zijn druk bezig om de exploitatie van de parochies weer sluitend te maken. We proberen middelen te vinden om dit te verwezenlijken. Natuurlijk zijn zij niet alleen bezig om geld te vergaren. Ook voor de kerkbesturen is het van belang meer contact te krijgen met de parochianen. Ook zij willen graag de activiteiten ondersteunen die ervoor zorgen dat we de boodschap van Christus kunnen uitvoeren. Dat is niet alleen bidden, maar er ook zijn voor hen die het minder hebben om voor hen die problemen hebben om mee te komen in onze jachtige maatschappij. Ook willen we er zijn voor de zieken en natuurlijk gewoon voor hen die naar ontmoeting zoeken. Dat noemen we diaconie. Fijn dat er mensen zijn binnen onze federaties, die zich ook daarvoor willen inzetten. We hebben tijdens de week van de armoede een opendag gehouden in de kerk van Daalhof. We hebben dit samen met de Schuldhulpmaatjes gedaan. Er vond een potjescheck plaats en men kon er een stuk vla komen eten en een kop koffie drinken. We hebben met velen een gesprek kunnen aangaan. Het was een mooi en een bijzonder geslaagd initiatief. Komend jaar zullen er oecumenische ontmoetingsdagen plaatsvinden in de kerk van Daalhof. Er vonden al 55+ bijeenkomsten plaats in de St. Annakerk, daar gaan we volgend jaar natuurlijk mee verder. Ook proberen we minstens een keer per maand in iedere kerk koffie te drinken met de kerkgangers en zo zullen er meer activiteiten komen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.



St. Annakerk

Op 17 december om 14.00 uur wordt er een Kerstmiddag door de 55+ groep georganiseerd in de St. Annazaal. U kunt zich hier voor aanmelden tot 13 december bij het parochiebureau: tel. 3432929 (ma. – vr. 9.00 – 12.00 uur) Voor deelname aan deze middag wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op 21 december is er een Kerstconcert van de Vocalgroup Alliance. En op 22 december is er een Midwinterconcert van de Harmonie Petrus en Paulus.

Op 24 december zal het kinderkoor voor de eerste keer gaan zingen tijdens de kinderkerstviering. Tijdens deze viering zullen de kinderen die zich voorbereiden op de eerste Heilige communie een kerstspel spelen.

De viering begint om 18.00u.

Activiteiten en festiviteiten in en rond de kerken in onze federaties



Op zaterdag 21 december vindt er in Oud Caberg Magisch Oud Caberg plaats. De van Akenweg in Oud Caberg wordt dan in sfeervol kaarslicht geplaatst. Deze is van 18.00u tot en met 20.00u. Ook de pastorie zal te bezoeken zijn. Hier kunt u komen kijken naar de kerststal die de pastoor daar heeft neergezet. De kerk van Oud Caberg is open, u kunt hier een kaarsje aansteken. Van harte welkom in onze kerk en pastorie.

Van 16.00u tot en met 18.00u is er een kerstontmoeting in de Luibe met een muziekoftreden.

Vanaf 20.00u is in hetzelfde gebouw een kerstconcert.

Op de eerste en tweede kerstdag kunt u weer de kersstal komen bezichtigen in de kerk van Oud Caberg.

U bent dan aansluitend aan de H. Missen van harte welkom.

Kerstmis in en om de Petrus en Pauluskerk in Wolder

Ook dit jaar worden er weer tal van momenten georganiseerd rondom Kerstmis.

De aftrap is op vrijdag 20 december.

De inmiddels traditionele Kribkestocht vindt voor de 10^e keer in Wolder plaats; een jubileumprogramma op diverse locaties in Wolder.

Om 18.00 uur zal het kerkelijk zangkoor Sint Caecilia onder leiding van Pierre Willems stemming brengen door een optreden met sfeervolle kerstliederen.

Verder zal deze avond een ensemble van de jeugdharmone van harmonie Petrus en Paulus een optreden verzorgen.

Ook zal deze avond bij de kerstkribbe een authentiek Mestreechs keersverhaal voorgedragen worden.

Pallium Portam ontvangt U tussendoor in de pastorie met een lekkere versnapering.

Uiteraard zijn de overige locaties in Wolder de moeite waard om deze avond te bezoeken.

Voor meer informatie omtrent de Kribkestocht kunt U de website www.aangenaamwoldercampagne.nl raadplegen.

Om het programma te kunnen uitvoeren zijn vrijwilligers nog altijd welkom om ons te komen helpen.

Hiervoor kunt U zich aanmelden bij Erik Lamkin, telefoonnummer 06-57136793 of per e-mail troglophile@telenet.be.

Dinsdag 24 december is er een nachtmis om 23.00 uur in de parochiekerk waarbij ook weer het Sint Caeciliakoor onder leiding van Pierre Willems de mis zal opluisteren.

Eerste en tweede kerstdag zijn er H. Missen om 09.30 uur.

De beide Wolderse harmonie-orkesten tekenen voor de muzikale opluistering.

Na afloop van de H. Mis op tweede kerstdag is er een speciaal "koffiedrinken na de Mis".

Hiervoor zijn in het bijzonder diegenen uitgenodigd die met Kerstmis alleen zijn.

Voor zit koffiedrinken kunt U zich aanmelden bij Erik Lamkin, telefoonnummer 06-57136793 of per e-mail

troglophile@telenet.be.

Tweede kerstdag is de kerk van Wolder geopend tot ongeveer 14.00 uur om de kerstkribbe te komen bewonderen.



Pastoor René Schols

BIJZONDERE VIERINGEN KERSTMIS EN OUD-EN NIEUW DEKENAAT MAASTRICHT

Kerk	Zaterdag 21 december	Zondag 22 december	24 december (Kerstavond)	25 december 1 ^e Kerstdag	26 december 2 ^e Kerstdag	Zaterdag 28 december	Zondag 29 december	31 december Oudjaarsavond	1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein	09.00	10.00	18.00 Gezinsmis 23.00 Nachtmis	11.00 18.00 Engelstalige mis	11.00	09.00	10.00	09.00	11.00
Sint Matthias, Boschstraat		18.00 Engelstalige mis	20.00 Engelstalige Nachtmis	18.00 Engelstalige mis			18.00 Engelstalige mis		
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)	19.00	10.30	18.00 gezinsviering 20.00 Nachtmis (de Gele Rijders)	10.30	10.30 met ensemble Gele Rijders	19.00	10.30	18.00	10.30
H. Martinusparochie, Wyck		11.00		11.00	11.00		11.00	19.00	11.00
H. Walburga, Amby			18.00 Gezinsmis met kerstspel 22.00 Nachtmis	11.30 Hoogmis	11.00			19.00	11.00
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg			20.30 Nachtmis	11.30 Hoogmis					11.15
H. Michaël, Heugem-Randwyck			17.00 Vitala+ Herdertjocht 19.00 Nachtmis						
Sint Petrus-Banden, Heer			18.00 Gezinsmis met kerstspel 22.00 Nachtmis	9.45 Hoogmis	9.45			18.00	11.00
H. Antonius van Padua, Scharn				10.00 Hoogmis					
San Salvador, Daalhof		11.30 met kinderveerdienst	20.00 Nachtmis	11.30			11.30		
H. Hart van Jezus, Oud-Caberg		11.30	21.00 Nachtmis	11.30	11.30		11.30		11.30 aansluitend nieuwjaars-receptie in De Luiben
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		09.30	23.00 Nachtmis	09.30	09.30		09.30	19.00	
De Vier Evangelisten, Malberg		09.00	18.00	10.00			09.00		
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort		10.00	18.00 kinderviering (geen H. Mis) 21.00 Alliance	10.00 Ascension	10.00 fanfare St. Hubertus		10.00 Alliance	19.00	10.00
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland	17.30		18.30	11.30		17.30		17.30	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein	9.30	08.25 Laudan 08.45 H. Mis 11.00 (Latijnse) Hoogmis	18.30 Gezinsmis met kerststafereel 22.30 Nachtmis (Basilicakoор)	08.45 Herdertjesmis (samenzang) 11.00 Hoogmis (Basilicakoор)	11.00 (samenzang)	9.30 17.00 Engelstalige mis in crypte	08.25 Laudan 08.45 H. Mis 11.00 (Latijnse) Hoogmis		11.00 Hoogmis (samenzang)

Kerk	Zaterdag 21 december	Zondag 22 december	24 december (Kerstavond)	25 december 1 ^e Kerstdag	26 december 2 ^e Kerstdag	Zaterdag 28 december	Zondag 29 december	31 december Oudjaarsavond	1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
H. Petrus, St. Pieter beneden	18.30	09.45 (boven of beneden, info in parochieblad)	18.30 Gezinsmis met kerstspel (familiekoor) 20.30 Nachtmis (St. Ceciliakoор)	09.45 (St. Ceciliakoор)		18.30	09.45 (boven of beneden, info in parochieblad)		11.00 Hoogmis
Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg			22.30 Nachtmis (St. Caeciliakoор)	09.45 (St. Caeciliakoор)					
H. Johannes de Doper, Limmel		09.00	18.30 Nachtmis	9.00 Hoogmis			09.00		
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort		10.30	20.00 Nachtmis	10.30 Hoogmis			10.30		
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen		19.00	17.30 Gezinsmis 22.00 Nachtmis	11.00	11.00		11.00		11.00
H. Jozef Arbeider, Meerssen-West			19.00		10.00	19.00		19.00	
H. Hart van Jezus, Rothem		11.00 H. Mis (even weken)		09.30			09.30		09.30
H. Cornelius, Borgharen				11.00 Mestreechter gelegenheidskoор	11.00 fanfare		11.00 H. Mis (even weken)	19.00 orgelspel	
H. Martinus, Itteren	19.00 (oneven weken)		19.00			19.00 (oneven weken)			
H. Agnes, Bunde	17.30 H. Mis (even weken)	11.00 H. Mis (oneven weken)	18.30	11.00 zang zusters	11.00 Kerstspel, harmonie	17.30 H. Mis (even weken)	11.00 H. Mis (oneven weken)	17.30	
H. Martinus, Geulle		9.30 H. Mis (oneven weken)		09.30 zang zusters			9.30 H. Mis (oneven weken)		
Onbevleete Hart van Maria, Moorveld	19.00 H. Mis (even weken)		19.30 Kerstspel, zang zusters	11.00 zangkoор		19.00 H. Mis (even weken)			11.00 zangkoор
H. Catharina, Ulestraten	17.30 H. Mis (oneven weken)	9.30 H. Mis (even weken)	17.30 Kerstspel, zangkoор	09.30 zangkoор	09.30 zang zusters	17.30 H. Mis (oneven weken)	9.30 H. Mis (even weken)	17.30 zangkoор	



LIED VAN SINT SERVAAS

Komt laat ons een loflied zingen
Sint Servatius ter eer
Dien wij waarlijk mogen noemen
Bloedverwant van Onzen Heer.

Refrein:

***O, Sint Servatius, beschermer van Maastricht,
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.***

Christus roept hem op naar Tongeren
Uit een vergelegen land.
Van het altaar geeft Gods engel
Hem de kromstaf in de hand.

(Refrein)

Wonderen zonder tal verg'zellen
Hem op zijne pelgrimsbaan
Hij vergaart ontelbare scharen
Onder Christus' legervaan

(Refrein)

Rome zag hem biddend, wenend
Neergekniel bij Petrus' graf
Waar tot onderpand van liefde
Petrus hem de sleutels gaf.

(Refrein)

Engelen zingen bij zijn grafsteen
En bewaren zijn gebeent
Zingen dan ook wij zijn glorie
Tot wij met hem zijn vereend.

(Refrein)

Kinderpagina

Kerst met de zandtovenaar

Via deze link kun je een prachtig filmpje van het kerstverhaal zien van de zandtovenaar:

https://www.zapp.nl/programmas/kerst-met-de-zandtovenaar/gemist/KN_1732732



Knutselidee

Maak van houten lepels je eigen kerst-vertellepels en vertel zo zelf het kerstverhaal!



J	B	U	N	E	Z	J	I	W	U	P	O	W	L
K	E	I	Z	E	R	K	O	N	I	N	G	E	N
S	M	E	L	C	H	I	O	R	Y	V	H	Z	A
Y	H	D	S	R	E	D	R	E	H	G	X	E	Y
M	K	E	Q	L	H	C	R	O	R	H	J	L	X
E	I	O	R	R	J	G	A	V	S	Z	E	N	W
H	H	R	O	O	O	E	U	S	J	O	Z	E	F
E	R	C	R	R	D	O	N	P	P	V	U	P	W
L	H	Q	O	E	E	E	S	G	R	A	S	A	J
H	A	G	H	Q	R	I	S	T	E	E	R	H	O
T	O	S	O	O	A	A	W	O	E	L	T	C	V
E	O	A	B	U	Q	G	R	F	A	N	L	S	L
B	T	E	E	R	D	J	R	T	A	D	L	C	K
B	G	E	T	Y	X	V	S	A	I	R	A	M	M

GOUD
MELCHIOR
MIRRE
STER
HERODES
OS
MARIA
CASPAR
WIJZEN
JOZEF
WIEROOK
JEZUS
ENGEL
STAL
EZEL
KEIZER
HERDERS
GEBOREN
SCHAPEN
OOSTEN
BETHLEHEM
KONINGEN